

**ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Φ.Ο.
ΟΠΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 28.2.2008
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Α. ΒΙΡΒΙΛΗ**

Το θέμα της έκδοσης γραμματοσήμων, καλουμένων ως του Αγίου Όρους, εισάγεται από την Υπηρεσία παρατύπως και καταχρηστικώς, διότι διαστρέφει και παραβιάζει εξόφθαλμα την εκδοτική πολιτική των ΕΛΤΑ για το 2008, που νόμιμα υιοθετήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, με εισήγηση, μάλιστα της ίδιας Υπηρεσίας.

Η πράξη κατακερματισμού της εκδοτικής πολιτικής του Οργανισμού για το 2008 που επιχειρείται είναι εμφανής και κατακριτέα, εφόσον το θέμα της έκδοσης γραμματοσήμων των λεγομένων ως του Αγίου Όρους, κυοφορείται τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2007, σχεδιάζεται εν κρυπτώ και ανακοινώνεται με ένα μικρό σημείωμα στο περιοδικό "Επιστολή" του Οργανισμού στο τεύχος Δεκεμβρίου 2007 (που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο), όταν η Υπηρεσία εισηγείται τις εκδόσεις του 2008, εισάγεται δε το θέμα προς συζήτηση εσπευσμένα σήμερα, έπειτα από ειδοποίηση 24 ωρών, έπειτα από την παρέλευση 4 μηνών και μετά την έγκριση της εκδοτικής πολιτικής για το τρέχον έτος.

Συνεπώς, προτείνεται είτε το θέμα να αποσυρθεί ως μηδέποτε εισαχθέν και να μη επανεισαχθεί το 2008, είτε, εφόσον η εισάγουσα Υπηρεσία στην ουσία υπαναχωρεί και ανατρέπει την εισήγησή της για τη νομίμως εγκριθείσα εκδοτική πολιτική του Οργανισμού κατά το 2008, να επανέλθει το θέμα της έκδοσης γραμματοσήμων του έτους 2008 προς συζήτηση εφ' όλης της ύλης, άλλως θα θεωρηθεί ότι το παρόν θεσμοθετημένο όργανο καλείται να νομιμοποιεί εκ των υστέρων πράξεις της Διοικήσεως.

.....

Καταρχήν, για να ληφθεί μια τόσο σοβαρή (και με ενδεχόμενες σοβαρές πολιτικές συνέπειες) απόφαση, απαιτείται η γραπτή συναίνεση του Υπουργείου Εξωτερικών και θα ήθελα να παρακαλέσω να προσκομιστεί ο όλος φάκελος της Υπηρεσίας, για να μορφώσει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο γνώμη.

Οι φιλοτελιστές δεν κάνουν πολιτική ούτε, βεβαίως, την υπαγορεύουν στα αρμόδια συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας. Αρκεί, να υπάρχει η βεβαιότητα, ότι πριν αυτά εκδώσουν κάποια σύμφωνη γνώμη επί του προκειμένου, έχουν εξετάσει όλες τις παραμέτρους, όπως θα τις έχουν καταθέσει όλες οι πλευρές. Ας μη λησμονείται η ανεπιτυχής -ετυχώς- παλαιότερη προσπάθεια της ρωσικής μονής να εκδόσει δικά της γραμματόσημα.

Επί της ουσίας, ο φιλοτελικός κόσμος είναι, κατ' αρχάς, τελείως αντίθετος με την έκδοση παρομοίων γραμματοσήμων.

Οι προτεινόμενες εκδόσεις, έστω και νομότυπα εκδιδόμενες, αποτελούν ουσία καταχρηστικές εκδόσεις, είναι βέβαιο ότι δεν καλύπτουν πραγματικές ταχυδρομικές ανάγκες και, συνεπώς, είναι ταχυδρομικά άχρηστες, γεγονός που αφορά το φιλοτελικό κόσμο άμεσα.

Ο μοναδικός στόχος είναι η ενίσχυση των πιθανολογούμενων πενιχρών φιλοτελικών εσόδων του Οργανισμού, η πτώση των οποίων οφείλεται στην απαξίωση που έχει υποστεί το ελληνικό γραμματόσημο από την ακολουθούμενη καταστρεπτική φιλοτελική πολιτική ή την ανυπαρξία της τα τελευταία έτη,

Η επικαλούμενη προβολή των θησαυρών του Αγίου Όρους θα μπορούσε καλύτερα να γίνει, και είναι αναντίρρητα επιθυμητή, με την έκδοση μίας ή δύο σειρών

από τις εκδιδόμενες κάθε έτος από τον ΕΛΤΑ, ώστε να μην επιβαρύνεται ο συλλέκτης, προς την εκμετάλλευση του οποίου αποβλέπει ο Οργανισμός, με την προσθήκη των σχεδιαζομένων 5 ή 6 νέων σειρών κατ' έτος.

Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα το οποίο κάποτε θα πρέπει να τεθεί, να προβληματίσει και να επιλυθεί, προς όφελος του Οργανισμού και του φιλοτελικού κόσμου.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Υπηρεσιακό Οργανισμό των Έλληνικών Ταχυδρομείων (άρθρο 49), καλείται, ψευδεπίγραφα, Συμβούλιο Φιλοτελισμού.

Ειρήθω εν παρόδω, ότι στην ετήσια ανανέωση των μελών του ανωτέρω Συμβουλίου, θα ήτο καλόν να κοινοποιείται στα μέλη η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ περί της έκτασης των αρμοδιοτήτων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ως προβλέπονται από το ως άνω άρθρο.

Πότε όμως ήλθαν προς συζήτηση θέματα φιλοτελικής πολιτικής και σχεδιασμού, όπως π.χ ο δύσκολα αναστρέψιμος αντίκτυπος στην αξιοπιστία του ελληνικού γραμματοσήμου, στο εσωτερικό και εξωτερικό, από την μη ανακοίνωση των αριθμών των καταστραφέντων αποθέτων γραμματοσήμων (πρακτική που σταμάτησε δυστυχώς το 1980), η έμπρακτη διάψευση της ευρέως διαδεδομένης υποψίας περί πώλησης στο εξωτερικό των αποσυρθέντων σε χαμηλότερη τιμή, αντί της καταστροφής τους, η καταχρηστική κυκλοφορία γραμματοσήμων σε διάφορα albums δύο χρόνια μετά τη νόμιμη άρση κυκλοφορίας τους, η πρακτόρευση των γραμματοσήμων στο εξωτερικό με τις συνακόλουθες οικονομικές συνέπειες για τον Οργανισμό, η σε πολλά επίπεδα απουσία διαφήμισης των ελληνικών γραμματοσήμων, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, η απουσία προβολής των ελληνικών εκδόσεων από την ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ και τόσων άλλων θεμάτων;

Γιατί ακολουθείται πάντοτε η εύκολη λύση των εισπρακτικών μεθόδων αντί της υιοθέτησης και εφαρμογής σχεδιασμών που θα αντέξουν στο χρόνο και θα φέρουν θετικά αποτελέσματα;

Τι σχέση μπορεί να έχουν με αυτά τα προβλήματα, τα καθόλα άξια μέλη που απαρτίζουν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο;

Για την οποιαδήποτε άσκηση φιλοτελικής πολιτικής, ένα μικρό μόνο μέρος αποτελεί η επιλογή καταλλήλων σχεδίων των νέων γραμματοσήμων, για την οποία βεβαίως τα μέλη που συνθέτουν το Συμβούλιο έχουν απόλυτα έγκυρη γνώμη.

Αντιθέτως, εάν το Συμβούλιο έφερε το όνομα Ταχυδρομικών Ενσήμων, τότε ένα μικρό μέρος του έργου του θα ήταν ο φιλοτελισμός και το μεγαλύτερο θα ήταν άλλα πράγματα, όπως η ποιότητα και η προμήθεια χάρτου, η εκτύπωση και η διασφάλισή της, η χρηστή διαχείριση κλπ, όπως γινόταν παλαιότερα και, βεβαίως, ίσως να απαιτούσε άλλη σύνθεση, όπως γινόταν σε άλλες εποχές.

Αυτοί είναι οι προβληματισμοί που απασχολούν τη φιλοτελική κοινότητα η οποία επιθυμεί διακαώς την αύξηση του συλλεκτικού κοινού ελληνικών γραμματοσήμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, όπως γίνεται αντιληπτό, συνδέονται άμεσα με τις προτεινόμενες εκδόσεις του Αγίου Όρους.

Οι ακριβείς θέσεις του φιλοτελικού κόσμου για τις υπό συζήτηση εκδόσεις θα διμορφωθούν στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, αρχές Απριλίου, όταν θα έχει όμως εκδοθεί ήδη η πρώτη σειρά.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω a priori κάποιες απόψεις των μεγαλύτερων Φιλοτελικών Εταιρειών της Ελλάδος, δηλ. της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας, της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών, της Φιλοτελικής Εταιρείας Πειραιώς, των Φιλοτελιστών των Αθηνών, της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, του Πανελληνίου Συλλόγου Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας και της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών.

Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου, έπειτα από ανάλυση όλων των δεδομένων, αποφάσισε ομόφωνα ότι :
Η ΕΦΕ είναι διαχρονικά αντίθετη στην έκδοση γραμματοσήμων Αγίου Όρους υπό οποιαδήποτε ονομασία.

Σε περίπτωση όμως έκδοσης, θεωρείται απαραίτητο:

α) τα γραμματόσημα αυτά να πωλούνται τοπικά, αποκλειστικώς για την κάλυψη των αναγκών των ταχυδρομικών γραφείων του Αγίου Όρους, όπως προβλέπεται από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (U.P.U) και πουθενά αλλού.

β) να μην εκδίδονται γραμματόσημα ίδιας ονομαστικής αξίας προ της εξάντλησης των προηγούμενων, ήτοι να περιοριστούν οι σχετικές εκδόσεις στο ελάχιστο, και

γ) να μη δοθούν αυτά τα γραμματόσημα προς πρακτόρευση, τα κακά αποτελέσματα της οποίας σε μακροχρόνια βάση, τα είδαμε και στις ελληνικές εκδόσεις.

Οι θέσεις της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών, της Φιλοτελικής Εταιρείας Πειραιώς, των Φιλοτελιστών των Αθηνών και του Πανελληνίου Συλλόγου Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας είναι επίσης αντίθετες με παρόμοιες εκδόσεις.

Εάν όμως εκδοθούν, θα πρέπει:

α) οι ποσότητες της έκδοσης να είναι 80.000 -100.000, ώστε να αποφευχθεί η αναμενόμενη κερδοσκοπία σε βάρος των συλλεκτών η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη δικαιολογημένη αγανάκτησή τους,

β) η διάθεσή τους προς τους συλλέκτες να γίνεται και από τα κεντρικά ταχυδρομικά γραφεία των νομών, και

γ) να μειωθεί ο αριθμός των σχεδιαζόμενων σειρών, ώστε και οι δύο εκδόσεις, της Ελληνικής Δημοκρατίας και εκείνες του Αγίου Όρους, να μην υπερβαίνουν του λοιπού τον συμφωνημένο -και πάντοτε παραβιαζόμενο- αριθμό των 6-7 σειρών κατ' έτος.

Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης και η Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών είναι τελείως αντίθετες με οποιαδήποτε σκέψη έκδοσης παρομοίων εκδόσεων.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, εφόσον δεν ορίζονται επακριβώς και οι όροι έκδοσης και κυκλοφορίας αυτών των γραμματοσήμων, είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω τη διαφωνία μου με την έκδοση αυτών των σειρών, να μην συνυπογράψω τα προτεινόμενα δοκίμια με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου ως είθισται, και, αντ' αυτού, να αναγράψω επ' αυτών ότι διαφωνώ με την έκδοσή τους.

Σε περίπτωση, πάντως, έκδοσης αυτών των γραμματοσήμων, θεωρούνται αναγκαίες οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

Η λέξη HELLAS θα έπρεπε να είναι με μεγαλύτερα γράμματα από τις λέξεις AGION OROS ATHOS όπως συμβαίνει και με άλλες συναφείς εκδόσεις, όπως π.χ της Πορτογαλίας με τις εκδόσεις Μαδέρας και Αζορών.

Είναι απορίας άξιον πως ο Οργανισμός αναλαμβάνει την ευθύνη απάλειψης του επίσημου ονόματος της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ από τα εν λόγω γραμματόσημα, εκτός εάν η Υπηρεσία επιχειρεί κατ' αυτόν τον τρόπο να διαχωρίσει αυτές τις εκδόσεις σκοπίμως από τις επίσημες του ελληνικού κράτους, οπότε επιβεβαιώνεται η με άκομψο τρόπο υποκρυπτόμενη αλήθεια, όπως αυτή δηλώνεται με την αρχική μου ένσταση επί της διαδικασίας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ
Προέδρος
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

